

Woorden voor de dag vanuit de Wester

24 december 2020

Vanavond ga ik naar de Wester
het zal er donker en leeg zijn
een stille nacht
zoals niemand die wil
maar die ons overkomt
zoals dat gaat
in het leven
het overgrote deel ervan
gebeurt gewoon geschiedt

Vanavond ga ik naar de Wester
het zal er donker en leeg zijn
om in de stille nacht
samen met twee vrouwen
de klokken te luiden
die oude bronzen drieklank
om de hele stad
daaraan te herinneren
te troosten misschien ook
met wat geschied is
en open te worden
naar wat geschiedt

Vanavond ga ik naar de Wester
ook al zal het er donker en leeg zijn
toch klinkt in de stille nacht
de beierende boodschap
van doorbrekend
hemels licht
in de geboorte van Gods Kind
het geschiedde in die dagen
en dit nieuwe begin geschiedt
eveneens hier en nu
onder ons in ons met ons

(Herman Koetsveld)