

## **Woorden voor de dag vanuit de Wester**

*18 december 2020*

### **Wachten op wie niemand verwacht**

Wachten op wie niemand verwacht  
Niet naar onze hand te zetten  
Niet in onze beelden te vatten  
Niet zoals het het beste uitkomt

Wachten waar niemand wacht  
Waar de koude hand heerst  
Waar de angst regeert  
Waar het wantrouwen verkilt

Wachten op wie niemand verwacht  
Een onnozele  
Een spiegel aan de wand  
Een die danst in een valse wereld

Wachten op wie niemand bezingt  
die onbekende onder ons  
die aanklopt aan onze deur  
die aan tafel wil delen

*(Marinus van den Berg)*