

Woorden voor de dag vanuit de Wester

17 december 2020

Eergisteren besloten we alle fysieke bijeenkomsten in de Westerkerk te schrappen om daarmee gehoor te geven aan de oproep in solidariteit met elkaar het virus eronder te krijgen. Een besluit met pijn in het hart. Djoeke Knotter, die onze kerk onlangs 'ontdekte' als plek van licht en inspiratie, stuurde als reactie onderstaande troostende tekst.

Een kaarsje voor de Wester

Ontsteek het Licht,
Dat bij jezelf
Van binnen woont,

Ontsteek het Licht
In je Hart,
En voel de Hoop,
Brandend, vol
Warmte en Kracht,

Hetzelfde Licht dat in de Wester
Aanwezig is,
Dat plaats biedt aan ons Amsterdammers,
Waarvandaan we dan ook zijn gekomen,

Laten we dat Licht aansteken
In onszelf, elke dag,
Laat de Warmte ervan
In onze Harten wonen,

En laten we het doorgeven,
Het Licht en die Verwondering,
Laten we in gedachten de Wester vullen
Met ons Licht,

Haar toren die over ons waakt
Bemoedigend naar ons knipoogt,
Ook al kunnen we haar nu
Met onze Levendigheid niet bewonen,

Laten we haar eren,
En haar in deze donkere tijden,
Vanuit onze harten
Vullen met Licht.