

## **Woorden voor de dag vanuit de Wester**

*16 december 2020*

### **Wachten in wijsheid**

Wachten in wijsheid en wijzer worden  
Wachten in zachte wijsheid en zachter worden  
Oog krijgen voor wijze mensen om ons heen  
Oog krijgen voor wie waakzaam wachten

Wachten op wijsheid met de gave van onderscheid  
Wachten met de gave van mildheid  
Wachten met een groot hart in onzekerheid  
Oog krijgen voor wie verwacht hopen te worden

Wachten in wijsheid elke dag maar weer  
Wachten in wijsheid die deelt en geeft  
Wachten in wijze zorgvuldigheid  
Wachten in open bescheidenheid als Maria

Wachten in wijsheid en kwetsbaarheid  
Wachten in de geest van de Wijze  
Wachten om een ontvangende mens te worden  
Wachten op het Licht dat naar ons komt zonder afstand.

*(Marinus van den Berg)*