

Woorden voor de dag vanuit de Wester

12 december 2020

Gisteren namiddag werd tijdens het verstillde Advent-Braambosgebed een vroeg gedicht van Remco Campert gelezen, die op zijn beurt verwijst naar de Amerikaanse dichter Wallace Stevens.

Er staat, zegt Wallace Stevens
(die in verzekeringen doet)
een engel voor de deur. Ja,
er is een welkom voor die engel,
maar pas op:
Een wenk van de schouder
en
weg vlucht de engel,
werkelijkheid's engel,
noodzakelijke engel van de aarde

Nu, ik ben bereid
in zo'n engel te geloven. Ogen
gaan open: ik spreid handen
tot een gebaar
van waar welkom en verbaasde appreciatie
voor gratie en gemak
waarmee de engel zonder kap van wolken
en zonder sterrenhengel
in ons aller deur staat
onder ons aller dak.
Gemaakt van zulk een stof
als waarvan wij allen gemaakt zijn.

(Remco Campert)