

Woorden voor de dag vanuit de Wester

10 december 2020

Een gedachte

Het weer is grijs en grauw
waarschuwingen klinken
voor te weinig zicht
de cijfers onrustbarend
het feest van licht
op voorhand gedimd
de crisis verdiept
slaat verder naar binnen

Er klinken
woorden van ooit
'alle dingen nieuw'
die slaan op nu
die reppen over
dat het niet anders kan
dan om door de leegte
heen te trekken
te doorleven tot op de ziel
nieuw verlangen te wekken
naar een waarachtig nieuw begin

noem het verlossing
noem het bevrijding
noem het opstaan
noem het verlichting
advent dus
om dat wat komende is
om die komende is

(Herman Koetsveld)