

Woorden voor de dag vanuit de Wester

1 december 2020

Wachten in wijsheid

Wachten in wijsheid en wijzer worden
Wachten in zachte wijsheid en zachter worden
Oog krijgen voor wijze mensen om ons heen
Oog krijgen voor wie waakzaam wachten

Wachten op wijsheid met de gave van onderscheid
Wachten met de gave van mildheid
Wachten met een groot hart in onzekerheid
Oog krijgen voor wie verwacht hopen te worden

Wachten in wijsheid elke dag maar weer
Wachten in wijsheid die deelt en geeft
Wachten in wijze zorgvuldigheid
Wachten in open bescheidenheid als Maria

Wachten in wijsheid en kwetsbaarheid
Wachten in de geest van de Wijze
Wachten om een ontvangende mens te worden
Wachten op het Licht dat naar ons komt zonder afstand

(Marinus van den Berg)