

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Goede Vrijdag

Gisteren was het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd opgehangen door de nazi's vanwege zijn verzet tegen Hitler. Het thema van deze dag, Goede Vrijdag, verwoord in een gedicht van zijn hand, geschreven vanuit de dodencel.

Christen en heiden

Mensen gaan naar God in hun nood,
smeken om hulp, vragen om brood en geluk,
verlossing van ziekte, schuld en de dood.
Zo doen ze allen, christen of heiden.

Mensen gaan naar God in zijn nood,
vinden hem dakloos, verarmd en veracht,
verzwolgen door zonde, zwakte en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.

Naar alle mensen gaat God in hun nood,
verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood,
sterft voor christen en heiden
de dood aan het kruis
en beiden vergeeft hij.



(Dietrich Bonhoeffer, juli 1944)