

Woorden voor de dag vanuit de Wester

8 mei 2020

Beweging

De krant van gisteren:
'De coronacrisis leidt
bij veel mensen
tot een verslechterde
geestelijke gezondheid'.
Wie ervaart niet
wat deze tijden doen
ook innerlijk dus

In 'crisis' zit iets
van scheiden of onderscheiden.
dat gebeurt nu
pijnlijk onvermijdelijk
maar ook

De onzekerheid doet zoeken
naar grond onder de voeten.

Op jezelf teruggeworpen worden
doet zoeken naar solidariteit

Schaarste doet zoeken
naar eerlijk delen

Wankelen doet zoeken
naar wil je mij steunen

Wat dood loopt doet zoeken
naar wat toekomst biedt

Angst doet zoeken
naar vertrouwen

(Herman Koetsveld)