

Woorden voor de dag vanuit de Wester

7 mei 2020

Gisteren was de uitvaart
van mijn vader Herman Koetsveld (97).
Hij en ik, zelfde naam, later zelfde ambt:
dienaar van het woord.
Ik schreef een gedicht getiteld 'Woordzoeker',
met als laatste strofe:

*Welk woord te vinden
voor wat iemand verder draagt
en troost en sprekend helen doet
een erfenis die zich delen laat
de nieuwe generatie zoekt een spoor
van taal die naar de toekomst vraagt*

(Herman Koetsveld)