

## Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

*Op de 39e van de 40 dagen*

### Witte Donderdag

Overal ter wereld  
op deze avond  
mensen rond een tafel  
die brood breken en delen  
normaal gesproken dan  
met de vraag van een kind  
'waarom is deze avond  
anders dan alle andere avonden?'  
en dan wordt het verhaal verteld  
van bevrijding van alles  
wat mensen klein  
en gevangen houdt

maar vanavond niet

want deze tijd is anders  
dan alle andere tijden  
die we normaal vonden  
misschien is dat nu  
de goede vraag  
waarom is deze tijd  
anders dan alle andere tijden.  
en dat er dan opnieuw  
een verhaal verteld wordt  
van bevrijding  
en zorgzaamheid  
voor alles en iedereen  
en elkaar zien  
en dragen en delen  
van een nieuwe tijd dus  
die komt  
en al is begonnen  
vandaag



*(Herman Koetsveld)*