

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Op de 34e van de 40 dagen

Komende zondag is de zesde zondag van de veertigdagentijd, Palmzondag. Het is de dubbelzinnige opmaat van de Stille Week. Hieronder het zesde couplet van het veertigdagenlied met het keervers dat voor de vieringen in de Westerkerk was geschreven. Bij het schrijven wist ik niet van de actualiteit van 'Een week van donker dreigen'.

Bij Matteüs 21:1-11 - Palmzondag

'Hosanna, allerhoogste vorst',
geen mens kan nu meer zwijgen.
Er wordt gezwaaid, er wordt gehost:
'Wij zullen vrede krijgen'.
Maar Jezus huilt over de stad
die zoveel angst en haat omvat.
Een week van donker dreigen.

Dit woord verstaan: achter Hem aan
die veertig lange dagen
daarin te worden aangedaan
de leegte te verdragen;
om gaandeweg door hoop en vrees
geloof in liefde 't allermeest
zijn weg te willen wagen.

(Herman Koetsveld)

