

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Op de 32e van de 40 dagen

Mysterie

De zondagmorgen is woensdagmiddag geworden
ik kijk naar de telefoon van onze koster John
op het statief voor me
gedachteflits wat gebeurt hier eigenlijk
ik lees de tekst van palmzondag
...over twee dagen Pesach...overgeleverd
....gekruisigd
dan een overdenking een gebed een slotwoord
via het lensje de microfoon de laptop Youtube
reizen de woorden de muziek de beelden
naar beeldschermen en speakers
van honderden mensen
het merendeel mij onbekend
oeroude woorden verbeelding vertaling
beknopt in de structuur van de eerste dag
verknoot aan vandaag en hier
gevat in een kwartiertje digitaal handwerk
verzonden op hoop van zegen
dan hier en daar aangeklikt
opgevangen gehoord gezien
en soms zo veel meer dan dat
als daarvan de ziel aanraakt
ik kijk naar de telefoon van John
en beleef in datzelfde moment
als antwoord deel uit te maken
van het mysterie van betekenisgeving
en voel - ondanks alles van nu -
een en al verwondering

(Herman Koetsveld)



