

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Op de 30e van de 40 dagen

Tijdelijk gesloten

Van huis naar kerk
als altijd maar nu
alles is anders
leeg stil bijna doods
een enkeling die
op afstand moet blijven
ik pak mijn fiets
maak ruimte voor
een jonge vrouw
zij doet hetzelfde
voor mij en we zien
beiden een glimlach
even later een draai
richting Rijksmuseum
tegelijk met een type
snelle jongen hij remt
laat me voorgaan
een zwaai een lach
de trambestuurster
op de Leidsestraat
knikt steek maar over
ik heb de tijd
op de Prinsengracht
gebaart de chauffeur
van een blokkerende
bestelauto kom er
maar langs een duim
contact via zijn spiegel
remmen voor sjouwende
werklui mogge mannen
een mooie dag gewenst
dank u u ook meneer
tijdelijk gesloten maakt
warmhartig open
een nieuwe dag

(Herman Koetsveld)

