

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Op de 29e van de 40 dagen

Het.....

Het waait maar rond
Het zaait maar dood
Het zaait maar angst
Het maakt maar eenzaam

Het belast wie al waren belast
Het verzwakt de verzwakten
Het vermoeit en put de sterken uit
Het zet mensen op afstand

Het voert spanningen op
Het doet gemisten nog meer missen
Het vraagt om aandacht
Het vraagt om waakzaamheid

Het zal teruggedrongen worden
Het zal achter een muur opgesloten worden
Het zal niet triomferen
Het legt het af tegen de kracht van de veelkleurige Liefde

Zij kent geen grenzen
Zij sluit geen grenzen
Zij laat zich de mond niet snoeren
Zij is onuitputtelijk en kent geen zakken.

(Marinus van den Berg)