

## Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

*Op de 27e van de 40 dagen*

Het verhaal van de opwekking van Lazarus staat voor morgen op het oecumenisch leesrooster. Ook in het Youtube-filmpje dat vanmiddag op de website verschijnt (kijk op [www.westerkerk.nl](http://www.westerkerk.nl) bij 'Woord van de Wester') staat dit verhaal centraal.

Onderstaand lied zouden we morgen gezongen hebben. Nu alvast de tekst, de samenzang houden we tegoed....

### **Veertigdagenlied bij Johannes 11:**

Protest tegen de dood

Een vriend, een ziekte en zijn dood  
het komt Jezus ter ore.  
Hij spreekt van slaap en 'God is groot'  
want niemand gaat verloren.  
Met tranen in zijn roep 'Kom uit,  
en open wat ons hart omsluit'.  
Een mens opnieuw geboren!

Dit woord verstaan: achter Hem aan  
die veertig lange dagen  
daarin te worden aangedaan  
de leegte te verdragen;  
om gaandeweg door hoop en vrees  
geloof in liefde 't allermeest  
zijn weg te willen wagen.



Rembrandt: De opwekking van Lazarus