

Woorden voor de dag vanuit de Wester

27 mei 2020

Elke dag een kaars

Er bestaat een elke dag parfum
Je naam is een parfum las ik in de bijbel
Elke dag is ook een dag voor een kaars
Een kaars voor wie geen naam heeft
Een kaars voor wie onderschat wordt
Een kaars voor wie een goede geur verspreidt
Een kaars voor wie onkreukbaar blijkt

Er bestaat een elke dag leven.
Elke dag telt
Stap voor stap herstellen
Elke dag langzaam en onzeker
Ook de dagen die stil lijken te staan
Dagen voor een kaars
Dagen om de hoop te voeden.

Elke dag een dag om een kaars aan te steken
Om het vertrouwen te versterken
Om toch licht te vermoeden
Elke dag een kaars voor de naasten
Voor wie een steun zijn in zware tijden
Een kaars voor de lange donkere trap naar boven
Om verder te zien dan je kijken kunt.

(Marinus van den Berg

Hij is momenteel betrokken bij de revalidatie van ICU-coronapatienten. Hij ontving in zijn brievenbus de bestelde Westerkerk-kaarsen.)

