

Woorden voor de dag vanuit de Wester

27 april 2020

Koningsdag

Thuis is het beste
maar er is oorverdovend lawaai
iedereen is aan het bellen geslagen

Ik ga naar buiten
En leg mijn matje op de stille kade
Ik hoor het water
spreken met de boten

Er kwam een slak langs
Heel langzaam
Wat verkoop je zoal, vroeg slak

Stilte, zei ik
en tweedehandsoordopjes
Een koopje vandaag

Stilte bestaat niet, zei de slak
Ze sloop langzaam verder
Ik hoorde haar schuifelen met de stenen
Nog nooit gehoord.

(Marinus van den Berg)