

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Op de 25e van de 40 dagen

Verbonden

Kind (jaar of zeven): Waar woont God?

Ik: Overal, ook in alle mensen,
God woont ook in jou en mij.
Dat geloof ik.

Een tijdje later...

Kind: Waar ga je heen als je dood gaat?

Ik: Daar zijn veel antwoorden op.

Ik vind de mooiste: naar God.

Kind (na enig nadenken):

Dan is het niet erg als jij dood gaat.

Ik: ?????

Kind: Als jij dood gaat
dan ga je naar God
zei jij.

En God woont ook in mij
dat zei jij ook.

Dus - als jij dood bent -
dan ben jij ook in mij.



Foto: schilderij van Gea Rodermond