

## Woorden voor de dag vanuit de Wester

25 mei 2020

### Een heilige maaltijd

Die zondag bracht ieder brood van huis mee  
Ieder had het in een eigen schaal gelegd  
Alle schalen werden in een kring gezet  
Wie er waren zaten in een respectvolle kring  
Er was nabijheid en afstand  
Er was vertrouwen dat waar twee of drie  
Twee of drie of meer in Zijn naam  
Hij zou er zijn over alle afstanden heen  
Ze vroegen om zijn zegen voor dit brood  
Ze dachten aan wie tekort kwamen  
Ze dachten aan wie afgesneden waren  
Ze waren stil.  
Een kaars brandde  
Het orgel speelde Ubi Caritas est et amor  
Doe wat je gelooft en belijdt  
Ieder ging haar huis met dat brood in die schaal  
Ieder deelde met wie gedeeld kon worden.  
Men vierde een heilige heilschenkende maaltijd.

(*Marinus van den Berg* - op zoek naar nieuwe regels en vormen:  
graag wat meer fantasie, creativiteit en moed in de anderhalvemeterkerk)

