

Woorden voor de dag vanuit de Wester

24 april 2020

Geloof en verbeelding – een gedachte

'Een god, een levende god, bevindt zich niet buiten de werkelijkheid, maar erin, hij is ervan, ook al kost het, op een bepaalde manier, geduld en verbeelding om het waar te nemen.

Vandaar het gebruik en de onvermijdelijkheid van beeldspraak, die ons voorbij de taaie weerstand en gewoontes kan flitsen, vreemde nieuwe waarheden in.

Vandaar ook de zeer praktische effecten van muziek, mythe en beeld, die ons niet uit de werkelijkheid lokken, maar haar juist in, dieper en vollediger.'

(uit: *Mijn heldere afgrond* – Christian Wiman)