

## Woorden voor de dag vanuit de Wester

*23 mei 2020*

### Verweesd

Morgen de zondag tussen  
Hemelvaart en Pinksteren  
staat te boek als 'Wezenzondag'

(berucht bij preekvoorzieners:  
dominees zijn net mensen:  
lekker lang weekend vrij  
weg-wezen-zondag dus eigenlijk)

naar een woord van Jezus  
'Ik zal jullie niet  
als wezen achterlaten,  
Ik kom bij jullie terug'.

En zo verrijkt dit thema van  
het uitzien naar  
vol verwachting klopt ons hart  
hoopvol uitkijken naar  
kome wat komt  
het nu met het perspectief  
van vervulling verrijkend  
ooit wanneer dan ook  
ons soms zo intens  
verweesde leven

*(Herman Koetsveld)*