

Woorden voor de dag vanuit de Wester

22 mei 2020

Regels voor kerkelijk leven op ander halve meter

Leven op anderhalve meter is half leven
Half leven is haast niet te leven
Gereserveerd leven is nog minder leven
Er zijn zorgregels die zorgen voor leven
Ze vragen om zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid
Er zijn ook zorgregels met een angstige ziel
Ze dragen geen zorg maar besmetten met angst
Ze beschermen geen leven
Ze verpulveren kwetsbaar leven
Ze verbinden niet maar scheiden
Ze zijn naar de letter geleefd dodelijk
Er is geen leven zonder regels
Er is wel leven vanuit de regel van Geest
Zij is creatief en krachtig
Zij denkt na en vooruit
Zij legt niet op maar zij stimuleert
al wie en wat levensruimte initieert.
Haar eerste regel is de liefde om elkaar
Zij is vernieuwend in velerlei vormen
Zij zal volop leven in de nieuwe tijd
van "Wij voor elkaar "
In Naam van de Ene graag.

(Marinus van den Berg)



ruimte
in
regels