

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Op de 21^e van de 40 dagen

De Albert Cuypmarkt
is uit zijn doen
de schaarse kramen
hebben geen klanten
ik koop een bosje tulpen
uit medelijden geloof ik
de bloemenvrouw zegt
trekkend aan een sigaartje
'effe een half uurtje
in het papier late sitte
blijffe se mooi rechtop staan'
de koning spreekt ernstig
Rob Trip journaalt
zorgwekkend
ik kijk naar de tulpen
ze staan prachtig fier
ik hoor de bloemenvrouw
haar doorrookte stem
in mezelf opnieuw
niet dat ik dat begrijp
maar zij heeft me
vandaag het meest
getroost

