

Woorden voor de dag vanuit de Wester

20 mei 2020

STAP

Er zijn stappen
die je niet zomaar zet

Er zijn stappen
die niet een nacht ijs
verdragen

Er zijn stappen
die een wikken
en wegen zijn

Er zijn stappen
die angsten
inboezemen

Er zijn stappen
die voor altijd
de weg bepalen

Er zijn stappen
zwaarder
dan lood

Er zijn stappen
die trager
zijn dan een slakkengang

Er zijn stappen
die geen lichtvoetigheid
verdragen

Komen tot hier
was
misschien een hele stap.



(Marinus van den Berg - Momenteel ontmoet ik veel mensen die stap voor stap proberen te herstellen. Ze doen me ook stilstaan bij de levensstappen die zo kostbaar en langzaam kunnen zijn.)