

## Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

*Op de 19<sup>e</sup> van de 40 dagen*

Eerdere jaren deed ik dat wel in de veertigdagentijd: elke dag beginnen met een tekstje te schrijven. Voor dit eerste jaar in de Wester had er van afgezien: de agenda liep al flink aan.

Maar nu is alles anders. Ongekend anders. De kerk is dicht. Maar we zeiden: wij kunnen onder meer open blijven in onze zoekende woorden naar hoop en vertrouwen. Vanaf vandaag elke dag een tekstje en 's zondags een opname vanuit de Wester.

Dit lied - met een prachtige melodie van onze organist Evan Bogerd - schreef is als telkens terugkerend keervers voor deze tijd voor Pasen. Bij het schrijven had ik geen idee bij de actuele betekenis van 'te worden aangedaan de leegte te verdragen' en 'gaandeweg door hoop en vrees'. Maar ook: geloof in liefde 't allermeest.



2. Dit woord ver - staan: ach - ter Hem aan  
die veer - tig lang - e da - gen  
daar - in te wor - den aan - ge - daan  
de leeg - te te ver - dra - gen;  
om gaan - de - weg door hoop en vrees  
't ge - loof in lief - de 't al - ler - meest  
zijn weg te wil - len wa - gen.