

Woorden voor de dag vanuit de Wester

18 mei 2020

Taalwonder – een gedachte

Als ik iets voor me zie
en dat hier noem
een tafel bijvoorbeeld
dan krijg jij daar
wonderlijk genoeg
bij het lezen innerlijk horen
een plaatje bij een verbeelding
maar niemand weet
of we dezelfde tafel 'zien'

stel nu dat ik spreek over
liefde of geluk
of geest of god
ook dan ontstaat
ja wonderlijk genoeg
een verbeelding
een innerlijk horen
en ook dan weet niemand
of we hetzelfde 'zien'

dan te bedenken
dat ook elk woord
van dit tekstje
als vanzelf drager is
van verbeelding en betekenis
alle woorden trouwens
niet te geloven
of juist wel

(Herman Koetsveld)

