

Woorden voor de dag vanuit de Wester

16 april 2020

Onthand

Jouw Hand in deze tijd van onthand zijn
"raak me niet aan"

Jij meer onthand dan handig
naar jouw hand zettend
Jouw kans zien in de crisis
Jij zou ons slaan...

Jouw Hand een vingerwijzing
een zegen, een handreiking
wie wat maar wil zien
wie wat wanneer wat zegt
wiens brood men eet
diens woord men spreekt

Jouw Hand onzichtbaar
verborgen in die handen
die zich moeten beschermen
die niet mogen aanraken
die op afstand moeten blijven
die soms even mogen zien

Ik vul maar even niets in
wat me moeilijk valt...
zoekend naar een handreiking
die mensen in stilte dient.

(Marinus van den Berg)