

## Woorden voor de dag vanuit de Wester

*13 mei 2020*

### Schreeuwend bidden

Waarom huilen we niet? *(Herman Koetsveld en Tim Vreugdenhil in Het Parool)*

Er sterven meer mensen dan normaal.

Niet allen zijn de dagen zat.

Er blijven mensen achter glas achter met een groot gemis.

Er wankelen steeds meer kleine bedrijven.

Ze werden met trots en doorzetten opgebouwd.

Er verliezen steeds meer mensen hun baan.

Er is een toename aan huiselijk geweld.

Waarom huilen we niet?

Waarom bidden we niet?

Bidden is ten hemelschreiendschreeuwen.

Het is het schreeuwen van mensen die pijn lijden.

Dat is joodse wijsheid.

Wij gaan applaudisseren voor helden.

Doe normaal zeggen de helden.

Applaudisseren is niet duur.

Wij vragen steun aan en wachten.

Wij lijden in stilte en houden soms enkele minuten stilte.

Schreeuwen doen we in stadions waar dat mag.

Schreeuwen in de kerken of op de pleinen

omdat zoveel mensen in de wereld lijden

...en daarna een collecte voor.....

Dat gebed zouden we dan kunnen bidden met Allerzielen:

een nationale gedenkdag voor alle overledenen en alle

“ontslagenen van de arbeidsmarkt” met een live-orgel concert

vanuit de Wester in Amsterdam en de Sint Servaas in Maastricht en

het carillon van de Martini in Groningen en het orgel van de

Jacobskerk in Winterswijk en wie zich maar wil aansluiten.

*(Marinus van den Berg)*