

Woorden voor de avond vanuit de Wester

2021

13 februari t/m 16 februari



Avondwoord vanuit de Wester

13 februari 2021

Voor deze zaterdag schreef Marinus van den Berg de volgende opmaat voor:

Valentijn op zondag

14 februari 2021

In iedere kamer van je huis
de kleinste en de grootste
een Valentijnshartje

- vier de liefde die niet te koop is
- vier de liefde die je gratis ontvangt
- onderhoud de liefde die verbindt
- onderhoud de liefde die oprecht is
- verspreid de vriendelijke liefde
- verspreid de vredesliefde
- vertrouw de liefde die blijft

Eet/slaap/was/kleed/lees/luister met liefde
Drink uit de Liefdes bron voor alle mensen
Vriendschap en liefde vervullen deze zondag
Mag het zo zijn

(Marinus van den Berg)

Avondwoord vanuit de Wester

14 februari 2021

Een van de mooiste gedichten over de liefde is van de hand van Paulus, een van de eerste schrijvers van het christendom. Hij schreef brieven aan de prille christelijke gemeenschappen van zijn tijd, waar af en toe behoorlijke meningsverschillen de kop op staken. Paulus probeerde in zijn brieven aanwijzingen te geven hoe daarmee om te gaan. Als hij dan uit wil leggen, dat een liefdevolle, betrokken houding kan helpen, ontstaat dit gedicht.

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen –
had ik de liefde niet,
ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen,
al bezat ik alle kennis
en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen –
had ik de liefde niet,
ik zou niets zijn.

Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde
geven,
al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn –
had ik de liefde niet,
het zou mij niet baten.

De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de
waarheid.

Alles verdraagt ze,
alles gelooft ze,
alles hoopt ze,
in alles volhardt ze.

De liefde zal nooit vergaan.

(1 Korintiërs 13: 1-8; NBV)

(opgetekend door Cristina Pumplun)

Avondwoord vanuit de Wester

15 februari 2021

Twee woorden

Gij zegt mij
geen beeld te willen maken
van U
terwijl heel mijn geloof
het moet hebben
van verbeelding
Gij zegt Woord te zijn
maar alle boeken van de wereld
inclusief de meest heilige
kunnen U niet bevatten
Gij zegt Schepper te zijn
maar de vraag
naar de oorsprong
van de immense onmenselijkheid
heeft nooit
een te vertrouwen
antwoord gekregen

Ik las ooit van U:
de Eeuwige is
grondeloos in het midden
grondeloos
nergens mee te verbinden
nergens op te funderen
Gij en Niets
een leermeester zei:
in het geloof leer je
met twee woorden spreken
grondeloos en midden
niets en alles
Woord en Geest
kruis en opstanding
liefde en vrijheid
en in mijzelf
dus ook
lichaam en ziel
rede en gevoel
en wel het meest
tenslotte
verzet en overgave

(Herman Koetsveld)



Avondwoord vanuit de Wester

16 februari 2021

Morgen is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. De dagteksten verhuizen van de avond naar de morgen. Behalve op zondagmorgen, dan is er de filmviering vanuit de Wester. Dit laatste 'avondwoord' is van Marinus van den Berg. Hij maakte onlangs bekend ernstig ziek te zijn. Hij blijft met ons zijn gedachten delen.

Sterfelijk

Ja dat we gaan sterven, eens
dat we sterfelijk zijn
niets nieuws

Ja dat ook ik ga sterven, eens
ook niets nieuws
dat wist ik al

Totdat het binnen in je
woedt
bij toeval ontdekt

Totdat je je niet ziek voelt
eerder energiek
toch kwade cellen in je

Je gaat er anders van leven
intens
van binnen naar buiten

Een askruisje is zichtbaar
in mijn ziel werkt een onzichtbaar ander teken
zielspijn en hoop tegelijk.

(Marinus van den Berg)