

Woorden voor de avond vanuit de Wester

2021

6 februari t/m 12 februari



Avondwoord vanuit de Wester

6 februari 2021

Deze tijd aanvaarden

Nu we deze tijd moeten aanvaarden
Ieder ook persoonlijk
Nu we deze tijd met haar beperkingen gaan
Elke dag die is en die komt
Nu we speuren naar licht en vreugde
Ieder ook persoonlijk
Nu luister ik elke dag weer naar
The Deer's cry van Arvo Part*

*Christ with me, Christ before me,
Christ behind me, Christ in me,
Christ beneath me, Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down, Christ when I arise
Christ, when I sit down, Christ when I arise,
Christ in the heart of everyone who thinks on me,
Christ in the mouth of everyone who speaks of me,
Christ in everyone that sees me,
Christ in every ear that hears me,
Christ with me*

Elke dag een stem die moed geeft

(Marinus van den Berg)

*Op CD Creator Spiritus, Theater of voices
<https://www.youtube.com/watch?v=1odEFq10aJo>

Avondwoord vanuit de Wester

7 februari 2021

Ontregeling

Code rood er ging ons
vandaag iets overkomen
dat sterker is
dan wij dan ik
het is nog donker
als ik buiten kom
om daarvan te ervaren
de stad de leegte de ontregeling
er bleek gaandeweg de dag
vooral ook
paradoxaal zeker
ook zoveel goeds moois
aan te beleven

Al bijna een jaar
een soort code rood
omdat er ons iets overkomt
dat sterker is
dan wij dan ik
de stad de leegte de ontregeling
er blijkt gaandeweg
paradoxaal zeker
door de ellende heen
ook veel goeds op te leven

Al was het alleen
dat besef innerlijk ontdekken
er overkomt ons iets
dat zoveel omvattender is
dan wij dan ik
en dan de vraag te stellen
die het licht werpt



(Herman Koetsveld)

Avondwoord vanuit de Wester

8 februari 2021

*Op de derde sneeuw-avond een vrije vertaling van
Louis MacNeice: "Snow"*

Sneeuw

Plotseling leek de kamer ruimer dan anders en tegen de erker
plakt jonge sneeuw
en roze rozen -
ze botsen geluidloos en onverenigbaar.
De wereld is – zo blijkt maar weer – vol van wat je niet verwacht.

De wereld is dwazer en meer dan dat:
onverbeterlijk meervoudig. Ik pel en verdeel
een mandarijn, verwerp de pitten en voel
de roes van de verschilligheid der dingen.

En het haardvuur vlamt en bruist want de wereld
is stekeliger en vrolijker dan je denkt,
proeft, ziet, hoort, voelt
- in de palm van je hand -
er is meer dan glas tussen de sneeuw en de reusachtige rozen.

(Cristina Pumplun)

Avondwoord vanuit de Wester

9 februari 2021

Het wordt weer avond

Het wordt weer donker
Het wordt weer stil
Tussen licht dat was
en licht dat komt
De nachten zijn lang
slaap verstoord verlengt de nacht

De een streelt de ander
hoort het ademen
De ander wind en sneeuw
alleen
wie troost in de nacht
een vreemde fluistering
een luisterende stilte

Er klinkt een avondklok
Geen sirene
Geen brand
Geen calamiteit
Je mag thuiskomen
Je wordt verwacht
Er is een abba, vader en moeder

(Marinus van den Berg)

Avondwoord vanuit de Wester

10 februari 2021

Ooit schreef ik dit versje, een slaapliedje eigenlijk, ter afsluiting van een jongerenmuziektheater. Klein, ingetogen, de spots vervangen door een kaarsje. Het kwam zomaar weer in m'n gedachten en ik deel het graag. Wie weet nu ook met een kaarsje, als avondwoord voor vandaag:

Ga straks maar slapen
't is tijd voor de nacht,
omdat het licht niet meer kon.
Ga straks maar slapen
terwijl je verwacht:
na het donker schijnt weer de zon.

Droom van de sterren,
droom van het licht.
Droom heel dichtbij
jouw eigen vergezicht.

Ga straks maar slapen
en alles wordt stil.
Welterusten
en
slaap zacht.

(Herman Koetsveld)

Avondwoord vanuit de Wester

11 februari 2021

Houd me maar vast,
zegt de grote zus
tegen de kleine, die nooit eerder
op de sloot heeft gestaan – ze is van na de laatste strenge vorst.

Houd me maar vast
zegt de één
tegen de ander en daar gaan ze, arm op arm, weer
*op*staan, na lange tijd, de eerste stappen.

Houd me maar vast
als het donker wordt
en de nacht valt, stok en staf geven moed,
stok en staf van Degene die zei, Ik zal er zijn.

(Cristina Pumplun)

Avondwoord vanuit de Wester

12 februari 2021

Een nieuwe avondklok

Er gaat een nieuwe Avondklok komen
Ze zal een nieuwe tijd inluiden
Ze zal vrede voorbij alle angst aankondigen

Ze zal een nieuw geluid brengen waar je ook bent
thuis of nog op het land of onderweg
je zult niet meer staande worden gehouden

wie haar hoort zal stil worden
het hoofd buigen en huilen misschien
nergens een blaffende hond

de herders zullen een kruis slaan
wie horen ze
is het God die voorbijkomt...

Nu nog zijn de klokken van de Wester
de klokken van de stilgelegene abdijen
een voorgroet van die tijd

Wanhoop niet nu
Al wordt deze avondklok verlengd.
Er is nog een andere tijds klok.

*(Marinus van den Berg luisterde naar
Angelus van Saint Saens Melodies avec orchestre op alpha classics)*