

Woorden voor de avond vanuit de Wester

2021

30 januari t/m 5 februari



Avondwoord vanuit de Wester

30 januari 2021

Zaterdagavond

Zaterdagavond
hart van het weekeinde
niets moet meer
even die oase van
alles mogen loslaten
hoewel ikzelf
zo halverwege
normaal gesproken dan
naar de dienst van morgen
toe wordt getrokken
zijn de woorden goed zo

Zaterdagavond nu
ervaren wellicht als
meer afgedwongen rustpunt
onwennig verstilder
met wie weet evengoed
ergens halverwege een
gedachte te willen horen
morgen ruimschoots aangeboden
hoop op hartverwarmende
muziek liederen woorden
die ons goed zullen doen

(Herman Koetsveld)

Avondwoord vanuit de Wester

31 januari 2021

Een nieuwe maand

Een nieuwe maand gaat komen
Een maand is weer voorbij gegaan

Er was wind, er was storm,
Er was vrieskou en lichte sneeuw

Er waren dagen van doorgaan
Er waren stap voor stap dagen

Er waren stille en eenzame dagen
Er waren dagen met meer alleen dan samen

Er was onrust, er was oproer
Er was stil en openbaar geweld

Er was rouw om wat niet kon
Er was rouw om wie gingen

Er was ook geboorte en verbondenheid
Er was ook herstel en weer opstaan

Een nieuwe maand gaat komen
Licht en ontferming gaan mee.

(Marinus van den Berg)

Avondwoord vanuit de Wester

1 februari 2021

Een Psalm in de avond

In de bescherming van de Eeuwige
mag ik gaan
niet geknecht
met een doel
zoals ik ben, een mens
op zoek naar de vrede.

In de bescherming van de Eeuwige
mens onder mensen
die dag na dag
vreugde en verdriet ervaren:
dat met elkaar te delen
en elkaar te herkennen
als mede mensen
daar zijn wij mensen voor.

In de bescherming van de Eeuwige
leef ik
zal ik dan maar gaan:
aanstekelijk voor de ander
met vriendelijkheid
dat de aarde een thuis mag zijn
voor de hele wereld
shalom voor dorp, stad en land.

(Cristina Pumplun, geïnspireerd door Abendpsalm van Hanns Dieter Hüsch)

Avondwoord vanuit de Wester

2 februari 2021

Stilte

Stilte als een
Diepe toon van
Verbintenis

Stilte die niet
Schroomt
Te vertellen
Waarvoor ik de
Woorden mis

Stilte als de
Trouwste dienaar
Van God's Liefde

Stilte die op
Zachtheid vanbinnen
Zint

Stilte die meevoelt,
In deze beweging

Stilte die besloten ligt
In het zwijgend branden
Van een kaars

Stilte, is misschien
Het grootste onvoorziene
Goed,

Stilte die zegt
Zonder woorden
Spreekt van overvloed

(Djoeke Knotter)

Avondwoord vanuit de Wester

3 februari 2021

Aanhoudende lock-down

Er blijven nog deuren dicht teveel
Er mogen deuren open
Er gaan deuren op een kier

Er blijven mensen onzichtbaar teveel
Er zijn deuren die piepen
Er zijn eerste lente tekenen

Er is wachten en wanhopen
Er is wankelende verwachting
Er is onmacht en er is steun

Er is wachten dat uitput
Er is waken dat beschermt
Wachters in de nacht
Hoe lang duurt deze nacht

Wacht u mee in de nacht.....

(Marinus van den Berg)

Avondwoord vanuit de Wester

4 februari 2021

Waar is God in deze crises?

zo werd de vraag gesteld
een Bijbeltekst moest antwoorden
het zei me weinig
Er zijn meerdere antwoorden
heel veel eigenlijk voor wie het wil zien
Z/Hij is in het telefoontje
hoe gaat het met jou
Z/Hij is in de laborant
die zoekt naar de juiste medicatie
Z/Hij is in de verpleegkundige
de arts die de doodzieke nabij is
Z/Hij is in de vriendelijke glimlach
van een passant tijdens een wandeling
Z/Hij is in het gesprek
de ontmoeting van hart tot hart
Z/Hij is in de opvang van wie
geen dak boven het hoofd heeft
Z/Hij is in de koolmees die al laat horen
dat het lichter wordt
Z/Hij is in de schoonheid
van het online-concert
Z/Hij is in de bakker die 's nachts werkend
het brood 's morgens klaar heeft liggen
Z/Hij in al dat wikken en wegen
wat nu het goede is te doen te laten
Z/Hij is in die diepe ervaring
nu aandacht aan de ziel te geven
Z/Hij is in de woede om de
onmenselijkheid op de Griekse eilanden
Z/Hij is in het besef dat het anders
eerlijker schoner moet met onze wereld
Z/Hij is in de vraag
kan ik iets voor je doen
Z/Hij is zelfs in de overgave aan de slaap
niets meer te moeten te kunnen
dan te hopen
op een nieuwe morgen

(Herman Koetsveld)

Avondwoord vanuit de Wester

5 februari 2021

Vanmiddag
te midden van de februari-kilte
lichtten er
vlammetjes op
geel oranje rood
in het Brandende Braambos

Verbeelding
van het verlangen
naar Gods nabijheid

Een vurige braamstruik
in een oud verhaal
en die Naam die er klonk
"Ik zal er zijn."

Belofte
van eeuwige
nabijheid

In de kou
in de hitte
van mensenlevens

(Cristina Pumplun)

