

# Woorden voor de dag vanuit de Wester

## Advent 2020

7 december t/m 12 december



## **Woorden voor de dag vanuit de Wester**

*7 december 2020*

### **Wachten op de koning**

Wachten op de koning  
Weifelend en onzeker soms  
Niet onfeilbaar en betwerig  
Wie mag er koning zijn

Wachten op de koning  
Aftastend en luisterend  
Oprecht in interesse  
Niet voor de beurt sprekend  
Wie mag er koning zijn

Wachten op de koning  
Op de hoek van de straat  
In de schaduw van een tent  
In het onderruim van een bootje  
Wie is er koning voor wie

Wachten op de koning  
Herwaarderend de onderschatten  
Opheffend de in onrecht onttroonden  
Dienend wie diensten behoeven  
Wie is er koning voor wie

*(Marinus van den Berg)*

## Woorden voor de dag vanuit de Wester

*8 december 2020*

Uit een van de morgengebeden voor de Advent, zoals die elke werkdag om 9.00 uur in een verstilde sfeer in de Wester gebeden wordt:

Morgengebed

v. God, wij bidden voor alle mensen in onze stad, in onze wijken en buurten:

**a. dat er vrede tussen de mensen mag zijn.**

v. Wij bidden U voor wie tegen deze dag opzien, om welke reden dan ook:

**a. dat er de kracht van het meeleven en meedragen mag zijn.**

v. Wij bidden U voor wie niet weet hoe deze dag door te komen:

**a. dat er een ommekeer mag gloren naar een oplichtend perspectief.**

v. Ga met een ieder van ons mee

**a. en verlies ons geen moment uit uw oog. Amen!**

*(Herman Koetsveld)*

## **Woorden voor de dag vanuit de Wester**

9 december 2020

### **Wachten op de vredessleutel**

Wachten op de vredessleutel  
Wachten op wie zonder messen komt  
Wachten op wie ontwapenend is  
Wachten op wie zijn tong beheerst

Wachten op de vredesvorst  
Wachten op wie geen burcht is  
Wachten op wie geen vesting is  
Wachten op wie geen cipier is

Wachten op de vredeskoning  
Wachten op wie voor ieder telt  
Wachten op niemand beperkt noemt  
Wachten op wie ieder laat openbloeien

Wachten op de vredesroos  
Wachten op warmte in koude tijden  
Wachten als het water stijgt  
Wachten op wie dijken van menselijkheid bouwt.

*(Marinus van den Berg)*

## Woorden voor de dag vanuit de Wester

10 december 2020

### Een gedachte

Het weer is grijs en grauw  
waarschuwingen klinken  
voor te weinig zicht  
de cijfers onrustbarend  
het feest van licht  
op voorhand gedimd  
de crisis verdiept  
slaat verder naar binnen

Er klinken  
woorden van ooit  
'alle dingen nieuw'  
die slaan op nu  
die reppen over  
dat het niet anders kan  
dan om door de leegte  
heen te trekken  
te doorleven tot op de ziel  
nieuw verlangen te wekken  
naar een waarachtig nieuw begin

noem het verlossing  
noem het bevrijding  
noem het opstaan  
noem het verlichting  
advent dus  
om dat wat komende is  
om die komende is

*(Herman Koetsveld)*

## **Woorden voor de dag vanuit de Wester**

11 december 2020

### **Wachten op de vredessleutel**

Wachten op de vredessleutel  
Wachten op wie zonder messen komt  
Wachten op wie ontwapenend is  
Wachten op wie zijn tong beheerst

Wachten op de vredesvorst  
Wachten op wie geen burcht is  
Wachten op wie geen vesting is  
Wachten op wie geen cipier is

Wachten op de vredeskoning  
Wachten op wie voor ieder telt  
Wachten op wie niemand beperkt noemt  
Wachten op wie ieder laat openbloeien

Wachten op de vredesroos  
Wachten op warmte in koude tijden  
Wachten als het water stijgt  
Wachten op wie dijken van menselijkheid bouwt.

*(Marinus van den Berg)*

## Woorden voor de dag vanuit de Wester

12 december 2020

Gisteren namiddag werd tijdens het verstilde Advent-Braambosgebed een vroeg gedicht van Remco Campert gelezen, die op zijn beurt verwijst naar de Amerikaanse dichter Wallace Stevens.

Ik geef het hier graag door als dagtekst voor deze zaterdag.

Er staat, zegt Wallace Stevens  
(die in verzekeringen doet)  
een engel voor de deur. Ja,  
er is een welkom voor die engel,  
maar pas op:  
Een wenk van de schouder  
en  
weg vlucht de engel,  
werkelijkheid's engel,  
noodzakelijke engel van de aarde

Nu, ik ben bereid  
in zo'n engel te geloven. Ogen  
gaan open: ik spreid handen  
tot een gebaar  
van waar welkom en verbaasde appreciatie  
voor gratie en gemak  
waarmee de engel zonder kap van wolken  
en zonder sterrenhengel  
in ons aller deur staat  
onder ons aller dak.  
Gemaakt van zulk een stof  
als waarvan wij allen gemaakt zijn.

*(Herman Koetsveld)*

