

Woorden voor de dag vanuit de Wester

23 april 2020

Toch anders

Als je ouders een dagtaak worden
Als je lief je leed wordt
Als je oud worden een dagtaak is
Als je alleen nog maar moe blijft
Als je alsmaar achter je raam zit

En er klopt toch iemand op je raam
Er zwaait iemand in het voorbijgaan
Er doet iemand boodschappen voor jou
Er valt een kaart in je brievenbus
Er is een teken van niet vergeten worden

Als er kleine goedheid is
Als er iemand bloemen brengt
Dan wordt je dag toch anders.

(Marinus van den Berg)