

Woorden uit de Wester 2020

Tekst onlinedienst

31 mei geen dienst vanuit de Westerkerk

Woorden voor de dag

30 mei (laatste)



Beste lezer,

Dit is de laatste dagtekst in een serie vanaf 19 maart. Het kan zomaar zijn dat ik b.v. in de Advent of Veertigdagentijd zo'n dagelijks schrijfritme weer oppak zoals ik ook eerder al heb gedaan. Het was hartstikke fijn om te doen. Ondanks alle nog steeds doorlopende beperkingen: een inspirerend Pinksterfeest gewenst!

Met een hartelijke groet,
Herman Koetsveld

Woorden voor de dag vanuit de Wester *30 mei 2020*

'Zij vraagt ons: durf te leven...'

Op 19 maart begonnen we met een dagelijks 'Woord uit de Wester' als steuntje in de rug voor de moeilijke tijd waarin we als samenleving beland waren. Het was mooi en bijzonder dat in een spontane samenwerking met Marinus van den Berg er elke dag een 'dagtekstje' werd geboren. Uiteraard blijf ik van alles wat de moeite van het verspreiden waard is posten, maar dit is een goed moment om deze serie af te ronden.

Want morgen is het Pinksteren: het is meer dan symbolisch dat het feest van de Geest de opmaat wordt om voorzichtig de stappen naar het 'gewone leven' te gaan maken. Maar iedereen voelt dat er op tal van levensgebieden de bakens verzet moeten gaan worden. Bijgaande liedtekst van collega en vriend Gert Jan de Bruin geeft de richting aan....

De Geest van God

1. De Geest van God is als een vogel in de lucht,
die speurt naar mensen om te landen na haar vlucht.
De Geest wil inspireren,
een nieuw bestaan creëren,
de vriendelijkheid en vreugde is haar vrucht.
2. Wij zoeken steeds naar wat ons in dit leven smaakt,
en denken terug aan wat ons eerder heeft geraakt.
In woorden die er klonken,
liefde die werd geschonken,
vermoeden wij de Geest die naar ons taalt.

3. Zij is de wind van God die in de wereld waait,
- de eeuwen door als vuur in mensen opgelaaid -
zij komt om te verwarmen,
onthult ons Gods erbarmen,
heeft vrede en verwondering gezaaid.
4. De Geest van God lokt mensen voor haar avontuur,
de schepping vraagt om inzet voor een lange duur.
Wie droomt van vergezichten,
die zal niet willen zwichten
voor tegenstand, maar slecht de hoogste muur.
5. De Geest van God is als een vogel in de lucht,
die speurt naar mensen om te landen na haar vlucht.
Zij vraagt ons: durf te leven,
met anderen verweven;
zachtmoedigheid en goedheid is haar vrucht.

Zondag 31 mei

Op Pinksterzondag 31 mei heetten de voorzitter van de kerkenraad van de Westerkerk, Jeroen Kramer, en organist Evan Bogerd iedereen digitaal (via de computer) welkom in de Wester. Hieronder de tekst van Jeroen Kramer.

Goedemorgen,

Ik ben Jeroen Kramer, voorzitter van de kerkenraad van de Westerkerk, en vanuit de Wester heet ik u graag van harte welkom op deze zonnige Pinkstermorgen bij het Woord van de Wester!

Helaas moet ik u meedelen dat er vandaag tot onze spijt geen online filmviering is. Ds. Herman Koetsveld, die vandaag zou voorgaan, is eerder deze week ziek geworden en het is ons niet gelukt om op zo korte termijn vervanging te verzorgen.

Gelukkig gaat het naar omstandigheden redelijk goed met ds. Koetsveld en vanaf deze plaats wens ik hem dan ook veel kracht en een spoedig herstel toe.

Helaas dus geen filmviering. Echter later vandaag – om 12 uur – vindt er op initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam een korte online-herdenking plaats van de slachtoffers van COVID19. Burgmeester Femke Halsema zal daar een bijdrage aan leveren.

In deze bijeenkomst denken we aan de overledenen, aan mensen die ziek zijn, en ook aan familieleden en zorgprofessionals die met ingrijpende situaties worden geconfronteerd. Ook wordt er stilgestaan bij de vele kwetsbaren in onze samenleving, zoals dak- en thuislozen, die het nog steeds zwaar te verduren hebben. Daarnaast zal er vooruit gekeken worden, naar de nieuwe fase die aanbreekt, waarbij velen onder ons vooralsnog in grote onzekerheid verkeren.

Wij voelen ons vereerd dat de Protestantse Kerk Amsterdam deze herdenking organiseert vanuit onze Wester en bevelen de online bijeenkomst van harte aan.

Nu wij in de Westerkerk niet kunnen collecteren tijdens de kerkdiensten vragen wij uw steun op een andere manier. Wij zijn heel blij met uw bijdragen op de collecterekening van de Westerkerk:

NL 51 RABO 0313 5519 28 t.n.v. Westerkerkgemeente Amsterdam. Vermeld alstublieft de zondag waarvoor het totaalbedrag van de drie collectes is bestemd. Dat bedrag wordt dan verdeeld over de drie collecte-doelen.

Tot slot: Het is Pinksteren! Ik wens u de Geest van herstel, van geloof, hoop en liefde toe en – zoveel als dat mogelijk is – een mooie Pinksterzondag. Ik hoop u snel weer persoonlijk te mogen begroeten en ontmoeten in de Wester.

Graag tot ziens!

Om 12 uur luidden de klokken van de Westerkerk als hoopvolle Pinkstergroet aan alle Amsterdammers. Vervolgens was het mogelijk om de herdenkingsbijeenkomst van de Protestantse Kerk Amsterdam, opgenomen in de Westerkerk, digitaal bij te wonen.

WESTERKERK
AMSTERDAM