

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Op de 20^e van de 40 dagen

Een steun ben jij

Jij bent mij een steun
Jij die doet wat moet worden gedaan
Jij die je niet laat opjagen
Jij die naar mijn stilte luistert
Jij die ook ziet wat ik nog niet zie

Jij bent mij een steun
Jij die mijn kamer niet binnenstormt
Jij die klopt en wacht aan mijn deur
Jij die met afstand mij veiligheid biedt
Jij die mij vreemd toch vertrouwen geeft

Jij bent mij een steun
Jij die niet van grote woorden houdt
Jij die niet alsmaar doorpraat
Jij die niet eigen belang vooropstelt
Jij die alle tijd lijkt te hebben

Jij bent mij een steun
Jij die mijn stille verdriet ziet
Jij die niet aan alles iets wil doen
Jij die er bent als ik weg aan het gaan ben
Jij die waakzaam bent

(Marinus van den Berg)