

Zeven poorten van verwachting

Er is geen leven denkbaar zonder wachten. Wie in verwachting hoopt te raken maar niet in verwachting raakt, weet van de spanning die wachten in zich draagt. In verwachting zijn kan een blijde en tegelijk een spannende, enerverende tijd zijn. Wie voor een onderzoek door een arts is doorgestuurd kent de spanning van voor het onderzoek en het wachten op de uitslag. Wie examen heeft gedaan wacht met spanning op het verlossende telefoontje, maar kent misschien ook het onverwachte slechte nieuws dat tot omdenken noodzaakt. Verwachting, angst en teleurstelling kunnen buren zijn. Anne Frank heeft in Amsterdam de klokken van de Wester horen luiden met de aanhoudende angst voor die klopp van het verraad aan haar deur. Een wereld van verwachting kan instorten en teleurstelling verwijst naar teloor gaan. Verwachting kan teloorgaan. Kan verloren gaan en is er dan een hervinden? Wat betekent verwachting voor mensen in wankel bootjes op een ruwe zee? De vraag stellen is niet zo moeilijk, maar in het ruim van zo een bootje zitten.....Wachten in de super in coronatijd kan irriteren, maar het is appels met peren vergelijken als je het op een lijn zet met wachten in een asielzoekerscentrum. Er is gradatieverschil.

Er is geen leven zonder wens en wensdenken. Er komt een vaccin. We worden gerustgesteld maar er blijft een onvrede. Zal dat afdoende zijn? Zal dat de oplossing zijn? Maar ook verlossing bieden...?

Ik las ergens: "God is niet meer waar we missen hem". Is hij dan een man met een hoofdletter? Misschien wel een Maria onverwacht in verwachting wat weer anders is dan zwanger zijn.....

Ik hoorde van jonge ouders en hun kind was anders. Een complexe hartoperatie volgde.

Ik volgde mijn broer die zijn verwachting op herstel verloor

Ik ontmoette een vader die zijn enige kind binnen een dag zag sterven

Ik hoorde van grootouders die niet hun kleinkind kunnen vasthouden

Ik hoorde van eenzaamheid in tijden van ziekte en verlies

Ik hoorde overal over afstand zoekend naar nabijheid

Ik ontmoette een kanjer in bevestiging die beperkt zou zijn

Gaat leven over nabijheid verwachten?

Al die verhalen deden mee tijdens het schrijven van deze

Zeven poorten van verwachting.....

(Marinus van den Berg)