

## Woorden voor oudejaarsdag vanuit de Wester

*31 december 2020*

### Drempel-ontmoeting

Ik ga maar gauw zei het oude jaar  
Ze noemen me een rampjaar  
Ik heb in heel wat eten roet gegooid  
Ze willen me vergeten  
Ze willen me cancelen alsof ik er niet was.

Ik weet niet of ik wel welkom ben zei het nieuwe jaar  
Ze ontsteken geen vuurwerk  
Ze staan niet te juichen  
Ze blijven als wezels in hun huizen  
Ze lijken me te vrezen  
Ze verwachten niet veel van me.

Een monnik ontstak een kaars  
om te danken voor het voorbije jaar  
Het was geen licht jaar  
Een monnik ontstak een kaars  
om vrede en goedheid in het nieuwe jaar

Er brandden twee kaarsen  
Anno Domini  
2020 en 2021  
In beide jaren de Hand die ontfermt  
In beide jaren de Hand die niet vergeet  
In beide jaren de Hand die meebeweegt  
om de fakkel van de hoop brandend te houden.

*(Marinus van den Berg 31-12-2020)*