

Woorden voor de dag vanuit de Wester

1 december 2020

Engel

Gisteravond een kring mensen
nou ja eigenlijk drie rijtjes
acht gezichten
op het beeldscherm
te spreken over Advent
over wat te verwachten
over wat komt
wellicht of zoveel zeker
Wat of wie voedt
inspireert onderweg
is de vraag
Het komt op mensen
die iets zeggen zo maar
terloops of gericht
dat de blikrichting
doet zwenken
soms ingrijpend diep
Engelen zeg ik
met hun boodschap
zo hoopgevend
zo je liefde zoekend
Op het beeldscherm
knikken zeven gezichten
Advent en engelen
die horen bij elkaar
als hemel en aarde

(Herman Koetsveld)