

Op bergen en in dalen

Couplet 1: J.A. Cramer / vert. A. v.d. Berg

Coupletten 2-4: Herman Koetsveld

1. Op bergen en in dalen

en overal is God.

Waar wij ook immer dwalen

of toeven, daar is God.

Waar mijn gedachten zweven

of stijgen, daar is God.

Omlaag en hoog verheven

ja, overal is God.

2. De angsten zwaar belastend,
de noden ongekend.

Wie zoekt er niet al tastend

de Geest die keert of wendt?

Vertrouwen, liefde, hopen,

mijn hart geopend tot

de levensweg te lopen,

ja, alles leeft in God.

3. Als moeder en beschermer

intens en zo nabij

met liefde nu en verder

in wisselend getij.

De moeiten, niet meer weten

de toekomst aan te gaan.

Geestkracht van wereldbreedte

om daarin op te staan.

4. In heel ons samenleven

van oost tot west omringd.

De aarde is verweven

waarvan de hemel zingt.

De vragen te verduren

die van ons levenslot.

In schepselen, culturen

Ja, overal is God!