

MUZIEK IN DE WESTER

De Basler Psalmen van Daan Manneke: een concert door leerlingen van Jos van der Kooy

De 'Basler Psalmen' componeerde Daan Manneke in 2019 t.g.v. het 900 jarig bestaan van de Münster te Basel (Zwitserland). Het werk wordt op de orgels in de Westerkerk uitgevoerd door studenten uit de orgelklas van het Koninklijk Conservatorium en hun docent Jos van der Kooy. Evan Bogerd, organist van de Westerkerk, speelt tevens twee fantasieën van Jan Pieterszoon Sweelinck, wiens werk van invloed is op de composities van Daan Manneke.

Toegang vrij, collecte na afloop. Registratie bij binnenkomst, aanmelden is niet nodig.

Datum: zaterdag 25 september

Tijd: 16.00 uur

Cantatediensten

Met het Westerkerkkoor, ensemble 't Kabinet en solisten o.l.v. JanJoost van Elburg. Voorgangers: ds. Herman Koetsveld of dr. Cristina Pumplun

Zondag 26 september, 10.30 uur: Magnificat - Francesco Durante (1684-1755)

Zondag 31 oktober, 17.00 uur:

Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 80) - Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Zondag 21 november, 17.00 uur: Requiem in A Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)



MORGENGEBED

Het morgengebed is een oeroude vorm om de dag met een liturgisch verstillend moment te openen. De dagelijkse taken krijgen een diepere betekenis door de start met de verstillend van het gebed. De vorm sluit aan bij de getijdengebeden zoals die al eeuwenlang in de kloosters vorm krijgt: stilte, openingstekst, lofprijzing, psalmlezing en/of evangelielezing en natuurlijk krijgen de gebeden een plek. Het duurt ongeveer een kwartier. De deur van de kerk gaat om 8.45 uur open. We zitten in een kring bij het 'Brandende Braambos'.

Let op: i.v.m. de rust sluit de deur van de kerk om 9.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Wanneer: Maandag - vrijdag, uitgezonderd bijzondere (feest)dagen

Tijd: 9.00 uur

Alle data zijn onder voorbehoud. Zie voor de meest actuele informatie: www.westerkerk.nl

WESTERKERK
AMSTERDAM

f Westerkerk
@westerkerk1
westerkerkamsterdam



Locatie van alle activiteiten:

Westerkerk • Prinsengracht 279 of 277b
1016 GW Amsterdam • 020 624 77 66

WESTERKERK
AMSTERDAM



VanderHeyden: Gezicht op de Westerkerk

PROGRAMMA WESTERKERK
NAJAAR 2021

GROEPEN IN GESPREK

Achter de kansel

Een klassieker in de Wester: we bespreken de preek van de voorafgaande zondag. Daarin delen we wat we innerlijk 'gehoord' hebben, welke vragen er mogelijk zijn blijven hangen, welke verbindingen er gelegd werden tussen het Bijbelverhaal en jouw levensverhaal. Maar ook een themabespreking op de grens van geloof en samenleving, aangedragen vanuit de deelnemers kan zo maar het onderwerp van het gesprek zijn. Wellicht dat we deze bijeenkomsten afwisselend live in het Prinsenhuis en zoomend gaan doen. Leiding: ds. Herman Koetsveld.

Data: 4^e maandagavond van de maand 27/9, 25/10, 22/11, 13/12

Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Info: hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644

Opgave: gesprekachterdekansel@westerkerk.nl

Hoofdpijnen - geloofsgesprek - belijdeniscatechese

Soms komt het er gewoon een tijdje niet van om eens de tijd te nemen voor je vragen over de zin en onzin van je leven, voor de vragen die altijd wel ergens in jezelf ronddarren, voor je verlangen je weg van het geloof te verdiepen en meer inhoud te geven. Deze serie dinsdag-avonden is bedoeld voor mensen die de persoonlijke bezinning op hun geloof ter hand willen nemen. Dat kunnen ook mensen zijn die overwegen belijdenis van hun geloof te willen doen. De 6 eerste avonden zijn meer verkennend, 6 wekelijkse vervolgvonden in de Veertigdagentijd zijn gericht op persoonlijke verdieping, uitlopend wellicht in de keuze om belijdenis te doen, inclusief een kloosterweekeinde in de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther.

Data: 1^{ste} serie 2021/22: dinsdagen 5/10; 19/10; 2/11, 16/11, 11/1, 25/1

2^e serie 2022: dinsdagen 1/3, 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 12/4

(Abdijweekeinde: 4-6/3)

Tijd: 20.00-21.30 uur

Info & opgave: hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644

Leerhuis - Bijbel en gesprek

Het hoort bij het DNA van de protestantse traditie: samen de Bijbel openslaan, de tekst grondig lezen, de vragen die de tekst oproept en de mogelijke antwoorden met elkaar delen, kortom, heel die spannende beweging met elkaar te maken tussen de tekst van toen en ons leven nu. We zullen doorgaans de tekst lezen die de volgende zondag in de kerkdienst aan de orde is. Bij voldoende belangstelling zal wellicht naast een morgengroep ook een avondgroep gestart worden.

Data: dinsdag 26/10 en 7/12

Tijd: 10.00 - 11.30 uur

Info & opgave: hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644

Preekpraat plus

Voor wie zo af en toe na de kerkdienst in een kring mensen met elkaar in gesprek wil gaan over wat er zoal gehoord is. Na de koffie in de kerk kunnen bij een eenvoudige lunch - vandaar de 'plus' - met elkaar en de predikant de ervaringen opgedaan in de dienst gedeeld worden. Eerste keer: na de dienst van zondag 19 september en naar wens mogelijk ook op latere zondagen in het jaar. Er is plaats voor maximaal 14 deelnemers.

Datum: zondag 19/09

Tijd: ca. 11.45-13.00 uur

Info & opgave: vóór woensdag 15 september: info@westerkerk.nl

Informatieavond Diaconie

Op woensdag 24 november zal een informatieavond worden gehouden over jaardoelen van collectes van de Diaconie. De Diaconie van de Westerkerk bepaalt elk jaar een terugkerend doel voor een collecte, waarvoor maandelijks wordt gecollecteerd. In 2021 is dat doel The Care Foundation of the Gambia. Mirjam Abbes zal hierover een boeiende toelichting geven. Over de jaardoelen van vorige jaren zal Janet Dyk u meenemen naar de bouw van een kerk in Yaxoquintelja (Mexico) terwijl Siny Veenhof zal vertellen over de activiteiten in Thembaletu in Zuid Afrika.

Datum: woensdag 24/11

Tijd: 20.00-21.30 uur

Info: info@westerkerk.nl

Gesprekskring 'Leven met verlies'

Geen mens ontkomt eraan dat je mensen uit je naaste omgeving die je dierbaar zijn moet loslaten: een levenspartner, een ouder, een kind, een goede vriend(in) verloren aan de dood. In het begin is er de aandacht, vragen mensen er nog naar, maar vaak voel je je ook alleen met je verdriet of zijn er allerlei andere gevoelens waar je zo moeilijk mee voor de dag kunt komen.

Deze kring is bedoeld voor mensen die onlangs of langer geleden te maken hebben gekregen met een persoonlijk verlies. In een sfeer van vertrouwde delen we met elkaar onze ervaringen. In eerste instantie wordt uitgegaan van drie bijeenkomsten, indien wenselijk kunnen het meer worden. De groep wordt niet groter dan 8 personen. Bij meer aanmeldingen, start een tweede groep. De bijeenkomsten worden in samenspraak met de deelnemers na de opgaves gepland.

Info & opgave: hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644

Tieners

Twee zondagochtenden per maand zijn tieners tussen 10 en 16 jaar van harte welkom op de zolder van de Westerkerk. Onder leiding van tienerwerkster Tamar Karman gaan ze aan de slag met tal van activiteiten rond een thema. Af en toe zijn er ook activiteiten samen met tieners van andere kerken in Amsterdam.

Data: 5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 7/11, 21/11

Tijd: 10.30-11.30 uur

Info & opgave: tienerswerker@westerkerk.nl

